

Voorwoord

Hier ligt weer een nieuw boekje van Vorming & Toerusting voor u, met een schat aan boeiende activiteiten en lezingen, waar u van harte voor uitgenodigd wordt.

Dit jaar is het jaarthema van de PKN: 'Een open huis'. We hopen als Kruiskerk en Pauluskerk dat onze kerkgebouwen ervaren worden als gastvrije plekken, waar mensen zich thuis en welkom voelen. Tevens proberen we te werken aan de openheid van onze gemeentes; de commissie Vorming en Toerusting, die we als Pauluskerk en Kruiskerk al jaren gezamenlijk gestalte geven, is daarom blij met de interkerkelijke contacten die er het afgelopen jaar zijn ontstaan met de Morgenster, Noorderlicht, Vredeskerk en Hoeksteen. We zullen voor het komend seizoen 2017-2018 een aantal activiteiten gezamenlijk aanbieden, en gedeeltelijk onderdelen van elkaars aanbod aan activiteiten opnemen in ons eigen programma.

Om er één ding uit te lichten: zo zijn er mooie plannen gemaakt om samen 500 jaar Reformatie te vieren hier in Wezep. De Reformatie; een indrukwekkend deel van onze kerkgeschiedenis met verstrekkende gevolgen. Een geschiedenis die ons dierbaar is, maar we weten ook van de pijn van latere scheuringen. Hoe goed is het daarom om als kerken van Wezep hier anno 2017 samen bij stil te staan. Op zaterdag 28 oktober wordt er een Kerkproeverij georganiseerd in een aantal plaatselijke kerken, en op 31 oktober hopen we een gezamenlijke viering te houden in het Noorderlicht, waarbij de voorgangers samen zullen voorgaan, en een gelegenheidskoor uit de verschillende kerken zal zingen. Daarnaast zal er komend voorjaar nog een lezing gehouden worden over Luther door prof. Selderhuis, en kunt u de komende maanden alvast gaan trainen voor de 'Refo 500 Run' die 17 maart gehouden gaat worden.

Naast deze 'Refo-activiteiten' tal van andere boeiende avonden en activiteiten. Verder zult u in dit boekje ook vertrouwde onderdelen terugvinden, zoals de kerstwandeling op Hoeve Op Vollenhof en het wandelen tussen Pasen en Pinksteren.

Van harte uitgenodigd voor alle activiteiten, en neemt u gerust ook mensen 'van buiten' mee; we willen immers graag in alle opzichten een 'open huis' zijn!

We verheugen ons op het komend kerkelijk seizoen en hopen u te ontmoeten in en rond het huis van onze Heer. Dat we ons in alles ten diepste laten vormen en toerusten door Hem, dat is ons gebed.

Namens de commissie Vorming & Toerusting,

ds. Irma Jansen-Kleinjan

Praktisch:

De meeste avonden beginnen om 19.30 uur met inloop en koffie, de activiteiten zelf beginnen om 19.45 uur (tenzij anders vermeld bij de info op de website en in het programmaboekje).

Aanmelden:

Via de websites van de beide kerken, via e-mail, aanmeldingsformulieren of telefonisch bij de leden van de commissie Vorming & Toerusting:

ds. Irma Jansen - Kleinjan	06-48318172	<i>irmajansenkleinjan@pauluskerkwezep.nl</i>
dhr. Eimert Fikse	038-7370119	<i>eimertfikse@pauluskerkwezep.nl</i>
dhr. Harm Meesters, secr.	038-3762359	<i>harmmeesters@live.nl</i>
dhr. Wim Rietberg	038-3763629	<i>wim.58@hotmail.com</i>
dhr. Sjoerd Bouma	038-4655529	<i>sjoerd@sbouma.nl</i>

Inhoudsopgave

*AL = andere locatie / E = excursie / HK = huiskamer / KK = Kruiskerk
NL = Noorderlicht / PK = Pauluskerk / VK = Vredeskerk*

pag. nr.	Omschrijving	waar	datum
1.	Voorwoord		
2.	Praktisch en aanmelden		
3.	Inhoudsopgave		
4. 1.	Als moslims onze burens zijn	VK	vanaf 2 okt.
5. 2.	Catharijneconvent Utrecht-Expositie Luther ...	E	10 okt.
6. 3.	Mountainbikegroep "Het smalle pad", zie boekje		vanaf 14 okt.
7. 4.	Eenzaamheid bij jongeren	NL	17 okt.
8. 5.	Film: Storm: Letters van Vuur	PK	27 okt.
9. 6.	Kerkproeverij, diverse kerken, zie boekje		28 okt.
10. 7.	500 jaar Reformatie	NL	31 okt.
11. 8.	Expositie Elburg en stadswandeling	AL	11 nov.
12. 9.	Contextueel bijbellezen	KK	23 nov.
13. 10.	Feesten van God	VK	28 nov.
14. 11.	Secularisatie en desecularisatie	PK	12 dec.
15. 12.	Kerstwandeling Hoeve Op Vollenhof	AL	21 dec.
16. 13.	De kerk een open huis?	PK	17 jan.
17. 14.	Film: De Apostel	KK	26 jan.
18. 15.	Excursie: Orgelmakerij Reil – Heerde	AL	17 febr.
19. 16.	Een monnik als gids? 500 jaar Reformatie	KK	22 febr.
20. 17.	Gospelworkshop	KK	4 mrt.
21. 18.	Zorgboerderij "Je Maintiendrai"	AL	10 mrt.
22. 19.	Beeldend programma "Meander"	KK	16 mrt.
23. 20.	Refo 500 run (hardlopen)	AL	17 mrt.
24. 21.	Ds. Bronswijk: Hier is de Heer opgestaan.....	PK	20 mrt.
 Jaarlijks weerkerende activiteiten:			
25. 22.	Groeikringen	AL	vanaf 19 sept
26. 23.	Aangepaste Bijbelkring	Hoeksteen H.broek	vanaf 28 sept.
27. 24.	Schilderen in de kerk,	PK	6x voor en 6x na de kerst
28. 25.	Zoekersgroep Pauluskerk	PK	1x in de 2 weken
29. 26.	Belijdenisgroep Pauluskerk		tussen pasen en pinksteren
		PK	1x per week
30. 27.	Alphacursus: 'Is er meer?'	PK	info 23 nov.
31. 28.	Wandelen tussen Pasen en Pinksteren	KK	vanaf zo. 9 apr.
32.	Aantekeningen		

1. Als moslims onze burens zijn

Data	: Maandagen 2 okt., 6 nov., 11 dec., 8 jan., 5 febr. en 5 mrt.
Spreker	: Ds. W. Dekker
Plaats	: Vredeskerk
Aanvang	: 19.45 - 21.45 uur, inloop 19.30 met koffie
Coördinatie	: Evert van de Poll
Aanmelding	: poll-spronk@hetnet.nl of tel. 038-3764971

De afgelopen jaren heeft ds. W. Dekker steeds kringen geleid met elke keer weer een aansprekend of actueel onderwerp. De kringen van ds. W. Dekker voorzien duidelijk in een behoefte gelet op het aantal deelnemers en de waardering van de deelnemers. Hij slaagt er telkens in om niet alleen zijn kennis over het onderwerp over te brengen, maar ook om op een enthousiaste wijze de deelnemers mee te nemen in de achtergronden van het onderwerp, de Bijbelse lijnen en de geschiedenis te verbinden met de actualiteit van nu.

Het komende seizoen is het onderwerp: Als moslims onze burens zijn. Dit kan zo maar letterlijk het geval zijn, wanneer er bijvoorbeeld een vluchtelingen gezin naast ons is komen wonen. Figuurlijk is het zeker waar: Niemand kan meer om de aanwezigheid van moslims in Nederland heen. Wat geloven zij? Wat zijn de verschillen tussen de Bijbel en de Koran? Geloven christenen, joden en moslims in dezelfde God. Is de Islam gevaarlijk? Wat moet onze houding zijn?

Geadviseerd wordt het pas verschenen boek van Bernard Reitsma te lezen: Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God. Ook zonder dit boek gelezen te hebben bent u echter hartelijk welkom op de kring.



2. Tentoonstelling Luther Catharijneconvent Utrecht

Datum	: Dinsdag 10 oktober
Tijdschema	: 13.15 uur: verzamelen bij het Catharijneconvent 13.30 uur: inleidende lezing in auditorium 14.30 uur: koffie/thee (of na het bezoek aan de tentoonstelling) 15.00 uur: bezoek tentoonstelling (geen rondleiding, open einde)
Deelname	: min. 30 personen
Kosten	: Lezing: € 45,00 (voor de hele groep) / toegangsprijs: € 12,50 / 65+: € 11,00 / Groep (min.15): € 11,00 / Museumkaart: gratis
Coördinatie	: Harm Meesters, 038-3762359 / 06-15220035 e-mail: harmmeesters@live.nl

Ieder reist op eigen gelegenheid naar Utrecht, met de trein of met de auto.

- TIP: Reis met een groepje (groepskaart of carpooling)
- Opm. Van station Utrecht Centraal naar museum is 1,3 km, ongeveer 15 min. lopen.
- Opgeven voor de lezing vòòr 8 oktober s.v.p. per mail of telefonisch.
- Voor Kruiskerk en Pauluskerk bij: Harm Meesters / Wim Rietberg

Luther

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze historische gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken 'man van het jaar'.

Wie was Maarten Luther?

Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar? Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling Luther op zoek naar de onbekende man achter de icoon van 500 jaar Reformatie.

Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma's, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.

De tentoonstelling

Luther neemt de bezoeker mee naar een roerige tijd aan het einde van de middeleeuwen, waar de kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de kerk van Rome. Deze actie leidt tot een kerkscheuring, die ook onuitwisbare sporen na laat op maatschappelijk en politiek gebied. Een schisma dat Europa religieus en cultureel verdeelt.

3. Mountainbikegroep “Het Smalle Pad”

Data	: 14 oktober, 30 december, 8 en 9 juni en zo nu en dan
Plaats	: Verschillende locaties
Aanvang	: Volgens afspraak
Coördinatie	: Henk van Bergeijk
Aanmelden	: hwvanbergeijk@gmail.com of tel. 038-3765026

Mountainbikegroep “Het Smalle Pad”

Met een groepje gemeenteleden fietsen we geregeld door de bossen en over de heide, omdat samen fietsen leuker is dan alleen. We nemen ook deel aan georganiseerde mountainbiketoertochten in de omgeving van Wezep-Hattemberbroek. Bijvoorbeeld aan de herfsttoertocht en de oudejaarstocht. Maar er zijn ook tochten in Heerde en Nunspeet en daar gaat ook vaak een deel van “Het Smalle Pad” naar toe.

Eenmaal per jaar trekken we er wat verder op uit tijdens een meerdaagse fietstocht. Op een vrijdag en zaterdag (met overnachting) in juni gaat de MTB-groep op pad ergens in Nederland. Gezelligheid en ontmoeting staan hierbij voorop. Om de conditie op peil te houden pakken we ook regelmatig op zaterdagmorgen de mountainbike om over smalle bos- en heidepaden de omgeving te verkennen en te genieten van de door God geschapen natuur. Een aantal keren fietsen dan ook bewoners van De Ontmoeting in Epe met ons mee.

Zin om (eens) mee te fietsen?

Neem dan contact op met Henk van Bergeijk.



4. Eenzaamheid bij jongeren

Datum	: dinsdag 17 oktober 2017
Spreekers	: Cornelis de Bruin en Fieke van Bruggen
Plaats	: Noorderlicht, Mariënrade 1, 8091 XS Wezep
Aanvang	: 19.45 uur
Coördinatie	: Martine Immerzeel (martineimmerzeel@gmail.com)

Regelmatig horen of lezen we over toenemende eenzaamheid onder jongeren. Op deze informatie- en gespreksavond staat het thema Eenzaamheid bij jongeren (pubertijd tot 20 jaar) centraal. Deze avond is bedoeld voor ouders en jeugdwerkers.

Deze avond zal vorm gegeven worden door Cornelis de Bruin en Fieke van Bruggen, beiden werkzaam bij CJG Oldebroek. Zij willen met ouders en andere betrokkenen bij het jeugdwerk onder jongeren in gesprek over dit thema.



Het programma ziet er zo uit:

- ◆ 19:45 uur Inloop
- ◆ 20:00 uur Start met info over de thematiek en actualiteit in de gemeente Oldebroek
Daarna in groepjes in gesprek aan de hand van gesprekspunten.
- ◆ 21:30 uur Afsluiting aan de hand van de onderwerpen die besproken zijn met handvatten en tips
- ◆ 22.00 uur Einde

De sprekers willen graag weten wat er leeft rond dit thema. Opmerkingen en/of vragen m.b.t. dit onderwerp kunnen vooraf gemaïld worden naar martineimmerzeel@gmail.com



5. Film: Storm: Letters van Vuur (2017)

Datum : 27 oktober
Plaats : Pauluskerk
Aanvang : 19.00 uur
Coördinatie : Harm Meesters, 038-3762359 / 06-15220035
e-mail: harmmeesters@live.nl

Deze film wordt vertoond als onderdeel van de diverse activiteiten van het Lutherjaar 2017 en 500 jaar Reformatie en is bedoeld voor jong en oud.

Storm speelt zich af in de middeleeuwse Lage Landen, waar de 12-jarige Storm (Davy Gomez) ziet hoe zijn vader Klaas (Yorick van Wageningen) wordt gearresteerd. Klaas is door de Inquisitie betrapt tijdens het drukken van een belangrijke, maar verboden brief van Maarten Luther. Storm weet te ontkomen met de originele drukletters en wordt zo ongewild het middelpunt van de jacht op de brief. Bedreigd door de Inquisitie maar geholpen door Marieke (Juna de Leeuw), een weesmeisje dat in de ondergrondse tunnels woont, moet Storm in een race tegen de klok zijn vader zien te redden van de doodstraf. Wat begint als een spannend avontuur, ont-aardt in een gevecht voor ieders vrijheid.

Op de set van STORM waan je jezelf in het oude Antwerpen. Modder bedekt je schoenen en de geur van stro kruipt je neusgaten in. Voor de film werden volledige delen van het historisch Antwerpen nagebouwd, om de sfeer van de middeleeuwen terug te laten leven. Het ondergrondse gangenstelsel van de Antwerpse ruïnen - waar een groot deel van de film zich afspeelt - werd evenwel opgenomen in een studio in Luxemburg. Die werd voor de gelegenheid volledig onder water gezet en met ratten 'bevolkt'. Voor de bovengrondse scènes bouwden de makers een deel van de Antwerpse binnenstad na op basis van oude tekeningen en schilderijen, omdat in de stad zelf weinig van de middeleeuwse sfeer is overgebleven. Een schoenwinkel, een bakkerij, een bar en twee drukkerijen sieren de straten op de nagebouwde set, waar acteurs in grauwe kostuums rondlopen. Een grijs kleurenpalet overheerst, wat we wel vaker zien in films die zich in de middeleeuwen afspelen.



6. Kerkproeverij & 500 jaar Reformatie

Datum : 28 oktober en dinsdag 31 oktober
Aanvang : 14.30 – 17.00 uur en van 18.30 – 21.00 uur.

Even plan voor herdenken en vieren in Wezep en Hattemberbroek

Als uitvloeisel van het Interkerkelijk overleg over Vorming & Toerusting is onderstaand plan bedacht. Het betreft activiteiten die op zaterdag 28 oktober en dinsdag 31 oktober worden georganiseerd.

De volgende kerken uit Wezep/Hattemberbroek nemen deel: Dorpskerk, Vredeskerk, Hoeksteen, Morgenster, Noorderlicht, Kruiskerk en Pauluskerk.

Motivatie:

500 jaar Reformatie: een indrukwekkend deel van onze kerkgeschiedenis met verstrekkende gevolgen. Ook een geschiedenis die ons dierbaar is. Tegelijk weten ook van de pijn van latere scheuringen. Hoe goed kan het zijn om als kerken van Wezep hier anno 2017 samen bij stil te staan. Wellicht mogen we tegelijk bij elkaar proeven hoe de door Luther verworven en verspreide inzichten ons vandaag nog inspireren en verbinden met elkaar.

Het plan:

Zaterdag 28 oktober 2017: Kerkproeverij

Een paar trefwoorden voor deze activiteit: verkenning en ontmoeting.

De deelnemende kerken houden open huis van 14.30 – 17.00 uur en van 18.30 – 21.00 uur.

Iedere kerk verzorgt in eigen gebouw 4 keer een presentatie van ca. 15 min.

Dat gebeurt om 15.00, 16.00, 19.00 en 20.00 uur.

Daarna kunnen de gasten de kerk zelf bekijken of een rondleiding krijgen.

Elke kerk doet mee met het stellingenspel (*zie hieronder*).

Er is doorlopend een gastheer/-vrouw aanwezig en koffie/thee e.d. zijn verkrijgbaar.

Het stellingenspel:

We bedenken met alle deelnemende kerken 95 stellingen.

We vragen iedere kerk om 25 stellingen te bedenken bij de 5 sola's (zie ook programma 31 oktober).

Het zou mooi zijn als de jeugd ook hierbij wordt ingeschakeld.

Per kerk wordt een evenredig aantal stellingen uitgekozen, waarbij gewaakt wordt voor teveel overlap.

Deze stellingen worden op zaterdag 28/10 in de kerken aan een deur gespijkerd / opgehangen.

De bezoekers kunnen ze lezen, erover praten en er kort op reageren.

7. 500 jaar Reformatie Locatie: Noorderlicht

Datum : dinsdag 31 oktober

Aanvang : 14.30 – 17.00 uur en van 18.30 – 21.00 uur.

Dinsdag 31 oktober 2017: Viering 500 jaar Reformatie

Een paar trefwoorden: viering en ontmoeting

Locatie: Noorderlicht.

Het programma:

- ◆ Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee.
- ◆ Om 20.00 uur start het programma.
- ◆ Eén van de predikanten zal de bijeenkomst openen en leiden.
- ◆ Elke kerk levert een bijdrage (door predikant, kerkelijk werker of gemeentelid) van 5 minuten over één van de vijf sola's van de Reformatie. Verdere info:<http://www.isgeschiedenis.nl/luther-500-jaar-reformatie/de-5-sola's-van-de-reformatie/>
- ◆ Presentatie / afronding van het stellingenspel van zaterdag 28 oktober.
- ◆ Zingen van toepasselijke liederen zingen in samenzang.
- ◆ Optreden van een gelegenheidskoor uit alle deelnemende kerken.
- ◆ Voor de muzikale begeleiding wordt de eigen kerkelijke achterban ingeschakeld.
- ◆ Om 21.30 uur wordt het programma afgesloten en is er tijd voor ontmoeting bij een hapje en een drankje.



8. Expositie Christendom en antisemitisme (Joods Museum) + stadswandeling Elburg.

Datum	: Zaterdag 11 november
Plaats	: Elburg
Vertrek	: 9.30 uur vanaf de Pauluskerk (carpooling)
Kosten	: (Museumkaart: gratis) entree museum € 6,- / rondleiding: € 4,- p.p.
Coördinatie	: Harm Meesters, 038-3762359 / 06-15220035 e-mail: harmmeesters@live.nl

Antisemitisme wordt meestal onmiddellijk gekoppeld aan de moord op zes miljoen joden door de nazi's in WOII, of aan de huidige Arabisch-islamitische uitbarstingen van geweld tegen joden. Minder bekend is dat het antisemitisme een lange geschiedenis heeft en terug te voeren is tot de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling. Het opkomende en verbreidende christendom vervulde hierin een belangrijke rol. De tentoonstelling 'Christendom en antisemitisme' wil deze bekendheid vergroten. Voor het samenstellen van de tentoonstelling is historicus dr. Bart Wallet, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, als gastconservator aangetrokken. Illustrator en ontwerper Karel Kindermans tekent voor de vormgeving en inhoudelijke verbeelding van de tentoonstelling.

OVER MUSEUM SJOEL ELBURG

Museum Sjoel Elburg is... een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijks leven van twaalf Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond.

Museum Sjoel Elburg biedt een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. Museum Sjoel Elburg presenteert de Joodse geschiedenis op een dynamische, onorthodoxe, boeiende en eigenzinnige wijze en laat daarmee een eigen museaal geluid horen.



9. Contextueel bijbellezen met Inge Landman

Datum : 23 november
Spreker : Inge Landman
Plaats : Kruiskerk
Aanvang : 19.45 uur
Coördinatie : Wim Rietberg, 038-3763629 / wim.58@hotmail.com

“Ik lees het verhaal ineens heel anders!” Dat is wat er gebeurt als je aan de slag gaat met contextueel bijbellezen. Je komt dichterbij het verhaal en dichterbij jezelf.

Contextueel Bijbellezen is een manier van samen lezen die begint bij de onze huidige context. Wat baart ons zorgen? Wat hebben we nodig? Wie valt er buiten de boot? Pas daarna wordt de bijbel open geslagen en kijken we welk licht het verhaal werpt op onze realiteit. Het is een methode die uitnodigt om partij te kiezen voor de mensen in de marge en die zoekt naar transformatie.

Niet alleen is het een hele toegankelijke, leuke en dynamische manier om met elkaar in gesprek te raken rond het verhaal, het laat zien hoe relevant het samen lezen is in onze context. Geschikt voor jong en oud!

Inge Landman werkte 2,5 jaar namens Kerk in Actie in Colombia. In het project Geloven in Verzoening begeleidde ze verschillende groepen en werd er gewerkt aan de hand van de methode Contextueel Bijbellezen. Ook in Nederland zijn er de afgelopen paar jaar steeds meer groepen aan de slag gegaan met deze manier van lezen en de reacties zijn veelbelovend.

Tijdens deze avond zal Inge vertellen over haar werk in Colombia en gaan we vervolgens met elkaar aan de slag met Contextueel Bijbellezen. Natuurlijk vanuit onze eigen context, maar Inge zal ook inbrengen hoe het verhaal in de Colombiaanse context gelezen wordt.

Zie voor meer informatie en gratis bijbelstudies ook www.kerkinactie.nl/cbl.



10. De Feesten van God

Datum : Dinsdag 28 november
Spreker : Drs. Jacob Keegstra
Plaats : Vredeskerk
Aanvang : 19.45 uur inloop 19.30 met koffie
Coördinatie : John W. Bassie
Aanmelding : pastorVH@hervormdwezep.nl of tel. 050-3135837

De Feesten van God

Samenhang tussen de feesten van Israël en de feesten van het Nieuwe Testament.

Op dinsdag 28 november hoopt -de intussen voor ons bekende- Jacob Keegstra te komen spreken over de Feesten van God.

Wist u dat de feesten een uitvinding van God zijn?

God heeft de hoogtijdagen of feesten zelfs voorgeschreven om te vieren. Door het onderhouden van Gods feesten verkrijgen wij zelfs wijsheid. (Ps.90:12). Van de Bijbelse feesten kennen wij meestal Pasen en Pinksteren wel, maar het Loofhuttenfeest is veelal bij christenen onbekend. Uit de compositie en de opbouw van de feesten zijn vele geestelijke lessen te leren: Pasen als het feest van de Zoon, Pinksteren als het feest van de Geest en Loofhuttenfeest als feest van de Vader. Dit laatste feest heeft de climax in zich van de inzameling van alle volken, de bruiloft van het Lam en de maaltijd des Heren. Kom naar de lezing en ervaar hoe mooi God alles op zijn tijd en in zijn seizoen heeft gemaakt.

Jacob Keegstra is voorzitter van de International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland. Deze ICEJ wil christenen oproepen om te blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Jacob Keegstra geeft veel lezingen over de Bijbelse feesten en de hebreeuwse achtergronden van het christelijk geloof.



11. Secularisatie en desecularisatie

Datum : 12 december
Spreeker : ds. Arjan Oosterwijk
Plaats : Pauluskerk
Aanvang : 19.30 uur
Coördinatie : Harm Meesters, 038-3762359 / 06-15220035
e-mail: harmmeesters@live.nl

Sinds de jaren 60 'bestaat' de secularisatie-theorie waarin gesteld wordt dat religie af zal nemen als gevolg van modernisatie. Als het in Nederland gaat om ontkerkelijking (die heel snel is gegaan in de afgelopen 50 jaar) wordt ook vaak de secularisatie-theorie aangehaald. Maar aan de andere kant is het de vraag of de secularisatietheorie wel gelijk heeft. Sommige geleerden (o.a. Peter Berger) spreken nu zelfs weer over de 'desecularisatie' van de wereld, aangezien de wereld (in haar geheel) religieuzer wordt.

Hoe zit dat?

En wat betekent dat voor ons?



12. Kerstwandeling Hoeve Op Vollenhof.

Datum : 21 december
Aanmelden : Uiterlijk 19 december via: kerstopvollenhof@gmail.com.
Plaats : Vollenhofsweg 3, Wezep
Aanvang : 17.00 – 20.30 uur
Coördinatie : Eimert Fikse / kerstopvollenhof@gmail.com.

Kerst op Vollenhof



Wandeling:



Op 21 december tussen 17.00 – 20.30 uur kun je vanaf Hoeve Op Vollenhof al wandelend over het landgoed Vollenhof het kerstverhaal beleven. Paden en wegen zijn verlicht tijdens deze wandeling. In groepen, gewapend met een stormlantaarn, zoek je de weg naar het “Licht”. Op een aantal plekken beleef je fragmenten uit het kerstverhaal, verteld, gespeeld en bezongen met aan het eind van de tocht de stal “van Bethlehem” waar het allemaal begon. Een mooi avontuur voor jong en oud om het kerstverhaal te beleven. Chocolademelk, koek en gezelligheid ontbreken in de stallen, schuilplaatsen en op deel van boerderij “Hoeve Op Vollenhof” niet. Deze kerstwandeling is een samenwerking tussen Paulus- en Kruiskerk, landgoed Vollenhof en zorgboerderij Hoeve Op Vollenhof.

Gegevens:

Kosten zijn 4 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen tot 12 jaar voor de wandeling en ook koek en drinken. Voor deze activiteit moet men zich tevoren (uiterlijk 19 december) aanmelden via mailadres kerstopvollenhof@gmail.com. **Graag aangeven naar welke starttijd** (17, 18, 19 of 20 uur) je voorkeur uit gaat.

Medewerking verlenen?

Wil je bij deze kerstwandeling helpen in de organisatie of toneel- en zangspel dan kun je je aanmelden via mailadres eimertfikse@pauluskerkwezep.nl. De voorbereidingen starten begin oktober. Het totale team zal uiteindelijk uit ongeveer 40 personen bestaan.

13. De kerk een open huis?

Datum : Woensdag 17 januari
Spreker : Ds. Hans van Ark
Plaats : Pauluskerk
Aanvang : 19.45 uur
Coördinatie : Eimert Fikse 038-7370119 / eimertfikse@pauluskerkwezep.nl

Zijn kerken alleen op zondag open of moeten ze meerdere dagen open zijn en nieuwe initiatieven ontplooiën? Een actueel thema nu in onze tijd veel kerken worstelen met de vraag: blijven we open of wordt het slopen?

De genomineerden voor de titel Theoloog des Vaderlands voor dit jaar behoren tot een nieuwe generatie voor wie de wereld buiten de kerkmuren een even vanzelfsprekend werkterrein is als het werk binnen de kerk. Kan onze eigen gemeente iets met een dergelijke zienswijze?

Als onderdeel van het jaarthema "De kerk een open huis" zal ds. Hans van Ark, oudvoorganger van de Pauluskerk, een avond over over dit thema verzorgen. Het doel is dat het een interactieve avond wordt waar de deelnemers ook zelf uitgedaagd worden met suggesties te komen.

Verder zal hij ook meer vertellen over wat de afgelopen jaren zijn werk voor de landelijke Protestantse Kerk nu heeft opgeleverd. Het belooft een boeiende avond te worden, waarbij we onze eigen ideeën kunnen laten horen en meer informatie krijgen over nieuwe landelijke ontwikkelingen en projecten over kerk-zijn in onze moderne samenleving.



14. Film: De Apostel

Datum : 26 januari
Plaats : Kruiskerk
Aanvang : 19.30 uur
Coördinatie : Wim Rietberg / 038-3763629 / wim.58@hotmail.com

De Apostel (L'Apôtre) vertelt het waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim in Frankrijk, die samen met zijn broer wordt opgeleid tot imam. Maar dan breekt Akim met de religie van zijn familie en sluit hij zich aan bij een kerk. Zijn broer zint op wraak...

De start van de film brengt een hechte liefdevolle familie in beeld. Als imams in opleiding kunnen Akim en zijn broer Youssef het goed met elkaar vinden. Oom Rached, de huidige imam, heeft zijn hoop gevestigd op lievelingsneef Akim als zijn opvolger. De gemene deler van de familie is de islam. Het is wat ze samenbindt.

Door een verkeersongeluk komt Akim in contact met het christelijk geloof en terwijl zijn interesse voor het christelijk geloof stijgt, daalt de sfeer in huis. Met zijn bekering zet Akim een streep door hun saamhorigheid. Sterker nog: hij is een schande voor zijn familie.

Die spanning is sterk voelbaar als Akim op een avond thuiskomt, en de hele familie in begrafenisstemming als een soort sollicitatiecommissie op de bank zit. Met een confronterende en voor Akim onmogelijke vraag: "We willen uit jouw mond horen dat Allah de Almachtige is."

Het offer dat Akim voor zijn bekering betaalt is groot, besef je als hij verstoten en moederziel alleen in een bedompt appartement zit. De camera zit dicht op de huid, je kunt zijn angst bijna ruiken als zijn broer woedend op de deur bonkt ('Als je een vent bent, doe je open!'). Christenvervolging komt daarmee aangrijpend dichtbij in deze film. Het gaat mis als een paar oud-klasgenoten van de imamopleiding zijn huis binnenvallen.....



15. Excursie: Orgelmakerij Reil – Heerde

Datum : 17 februari
Vertrek : Pauluskerk: 09.30 uur (carpooling)
Coördinatie : dhr. Harm Meesters, 038-3762359 / 06-15220035
harmmeesters@live.nl



We brengen een bezoek aan een gerenommeerd bedrijf dat inmiddels over de hele wereld bekend is.

De stichter en naamgever van wat nu Orgelmakerij Reil b.v. heet, was geen Nederlander maar een Duitser, Johann Reil.

Hij stichtte in 1934 in Rotterdam een eigen bedrijf, dat hij Eerste Nederlandsche Orgelonderdeelen

Fabriek noemde. In 1937 verhuisde het bedrijf naar Heerde. In Heerde bouwde Johann Reil in 1938 zijn eerste 'eigen' orgel. Nadat Johann Reil in 1960 onverwachts was overleden, zetten zijn twee zoons Han en Albert, destijds twintig en zeventien jaar oud, samen met hun moeder en het personeel het bedrijf voort. Onder hun leiding kwam het bedrijf opnieuw tot bloei. Er werden nu uitsluitend mechanische orgels gebouwd, van zeer goede kwaliteit en gewaardeerd door opdrachtgevers, organisten en publiek. Het uitgangspunt voor de orgelmakers Reil is altijd geweest, instrumenten te maken waarop organisten hun muzikale bedoelingen optimaal kunnen realiseren. Vanuit die gedachte worden de nieuwe orgels verder ontwikkeld en verfijnd, terwijl bij restauraties voortdurend wordt gezocht naar een goede balans tussen moderne praktijk en historische context. Groeiend inzicht wordt steeds weer vertaald in nieuwe vaardigheden en technieken. Hierdoor is ook internationale belangstelling gewekt, zelfs ver buiten Europa: er staan Reil-orgels tot in Canada, Nieuw Zeeland en Japan.

Na het overlijden van Albert Reil, de jongste van de broers, in 2001, is de leiding van het bedrijf overgegaan in de handen van zijn neef Hans Reil. Hans heeft aan de Technische Universiteit Enschede zijn studie werktuigbouwkunde afgerond. Daarna heeft hij zich vooral verdiept in de klankgeving. Zijn verantwoordelijkheid omvat nu alle aspecten van de orgelbouw. Met deze derde generatie Reil aan de leiding van het bedrijf wordt de lijn uit het verleden doorgetrokken naar de toekomst: respect voor de traditie, daar begint het mee, maar er vervolgens creatief mee omgaan, daar komt het uiteindelijk op aan.

16. Een monnik als gids? 500 jaar Reformatie en de kerk van morgen

Datum : 22 februari
Spreker : Dr. Herman Selderhuis
Plaats : Kruiskerk
Aanvang : 10.45 uur
Coördinatie : Harm Meesters, 038-3762359 / 06-15220035
e-mail: harmmeesters@live.nl

500 jaar geleden zette Martin Luther de kerk ineens stil bij twee vragen: Zien we God wel zoals Hij echt is en zijn we nog kerk zoals de Heere dat van ons vraagt? Die twee vragen staan niet los van elkaar en dat geldt ook voor vandaag, maar wat kunnen wij met de antwoorden die Luther destijds gaf? Prof. Selderhuis wil in zijn lezing duidelijk maken dat het jubileum van de Reformatie in 2017 voor kerken en christenen een impuls kan zijn tot nieuw enthousiasme en tot verfrissing van kerk en geloof.



17. Gospelworkshop met André Bijleveld

Datum	: Zondagmiddag 4 maart
Plaats	: Kruiskerk, met aansluitend de jeugddienst
Coördinatie	: Sjoerd Bouma / gospelworkshop@sbouma.nl
Doelgroep	: Jong en oud
Prijs	: nog niet bekend (vermoedelijk tussen de 7,50-10 euro pp, incl. eenvoudige maaltijd)
Deelnemers:	minimaal 35

Korte beschrijving: Onder de bezielende leiding en de nodige humor van de bekende componist, dirigent en musicus André Bijleveld zal voor de inmiddels vierde keer een Gospelworkshop worden georganiseerd op zondagmiddag 4 maart 2018.

Bij deze workshops wordt gewerkt aan het instuderen van een aantal gospelsongs. In de aansluitende jeugddienst die avond worden deze liederen uitgevoerd in samenwerking met het Gospelkoor The Young Church Singers uit Apeldoorn.

De nadruk ligt op de beleving die gepaard gaat met het zingen van gospelmuziek. De workshop kan door min of meer geoefende zangers (b.v. een bestaand koor) worden gedaan, maar ook door iedereen die het een keer leuk vindt om dit mee te maken.

Uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen dat dit een uitermate plezierige middag is en je wonderbaarlijk snel tot een prachtig geluid en resultaat komt.



18. Bezoek zorgboerderij “Je Maintiendrai”

Datum : Zaterdag 10 maart
Vertrek : 09.45 vanaf Pauluskerk
Tijd : 10.00 - 12.00 uur
Coördinatie : Wim Boom, 038-3764156 / wimboom@pauluskerkwezep.nl

Zorglandgoed Je maintiendrai is een zorgboerderij in Oosterwolde (GLD) op 'Landgoed Morren', voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH), psychische problematiek en ouderen die dagbesteding nodig hebben.

De zorgboerderij ligt op een landgoed, in een prachtige, prikkelarme omgeving. Clijnten kunnen hier terecht voor een zinvolle dagbesteding. De begeleiders zijn professionals en vrijwilligers, die allen zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te bieden. Zij doen dit vanuit een christelijke levensovertuiging. Een warme gemeenschap in een landelijk gebied maar met een dorp dichtbij!

Op zaterdag 10 maart krijgt u de gelegenheid om deze zorgboerderij in eigen Gemeente beter te leren kennen. Om 09.45 uur is het verzamelen bij de Pauluskerk, waarna we gezamenlijk, met eigen vervoer, naar Oosterwolde gaan, waar we om 10.00 worden verwacht.



19. Beeldend programma “Meander” over geloof in vorm

Datum : Vrijdag 16 maart
Presentatie : Anies Ahuluheluw: beeldend kunstenaar
Mark Boersma: predikant bij Defensie.
Plaats : Kruiskerk
Aanvang : 19.45 uur
Coördinatie : Coördinatie: Wim Rietberg, 038-3763629
wim.58@hotmail.com



Onder de vlag 4mee werken Anies Ahuluheluw en Mark Boersma samen aan cross-mediale producties. Ze komen op bezoek met een vierluik, getiteld Meander. In hun speelse programma brengen ze bestaande en nieuwe geloofsvormen voor het voetlicht. De reformatie leus: ecclesia reformata semper reformanda (de opnieuw gevormde kerk moet steeds opnieuw gevormd worden) brengt ons bij de vraag: hoe verder tussen trend en traditie, hoe verbinden in de versnippering van 'ieder zijn eigen beleving' ?

- ◆ Luik 1 het Woord
- ◆ Luik 2 Meander (korte film, gemaakt voor de dienst Protestantse Geestelijke Verzorging)
- ◆ Luik 3 Minitheater in de hal: tafereel bij de rivier
- ◆ Luik 4 Een Psalm: kom tot rust bij de bron

Het programma duurt een uur met daarna gelegenheid tot gesprek over de vraag 'hoe verder tussen trend en traditie' aan de hand van stellingen.

20. Refo 500 run (hardlopen).

Datum : Zaterdag 17 maart 2018
Leeftijd : Minimaal 12 jaar (middelbare school)
Plaats : Wezeptsche hei
Afstanden : 5 en/of 10km
Coördinatie : Sjoerd Bouma, 038-4655529 / hardlopen@sbouma.nl

Inschrijfgeld: minimaal 10 euro, gaat 100% naar een goed doel

Korte beschrijving: Op zaterdag 17 maart 2018 organiseren we een hardloop activiteit van 5 en/of 10km over de Wezeptsche Heide, met de titel "Refo 500 run" met een knipoog naar de 500 jarige viering van de Reformatie dit jaar.

Idee is om te gaan lopen voor een goed doel. Inschrijving zal iets van minimaal 10 euro zijn, wat 100% naar een nader te kiezen goed doel gaat. Meer mag natuurlijk altijd.

Of het 5km, 10km of beiden wordt, moeten we nog even bekijken. Hangt ook een beetje van het animo af.

Inschrijven kan in principe nu al. Geef daarbij even aan welke afstand je voorkeur naar uit gaat.

Het is geen wedstrijd, maar gewoon lekker lopen in je eigen tempo en voor een goed doel!



21. Hier is de Heer opgestaan

Jeruzalem – een pelgrimstocht in woord en beeld

Datum	: 20 maart
Spreker	: Ds. Alfred Bronswijk
Plaats	: Pauluskerk
Aanvang	: 19,45 uur
Coördinatie	: ds. Irma Jansen - Kleinjan 06-48318172 <i>irmajansenkleinjan@pauluskerkwezep.nl</i>

Het gebeurde allemaal in Jeruzalem. Het Laatste Avondmaal, het Verraad, het Lijden, de Dood en de Opstanding. De stad, die al in de oudheid als de Navel van de wereld werd beschouwd, is in de Paastijd nu het toneel diep geloof. Maar ook van heftige strijd.

Jeruzalem is voor het volk Israel de stad van David. De plaats van het verbond. Voor de volgelingen van Jezus vormden de straten van de Heilige Stad het decor van het Lijden en Sterven van hun Heer. En de Mohammedanen? Zij vertellen elkaar, dat hun profeet van hier naar de hemel voer. Zo is Jeruzalem een heilige plaats voor de drie monotheïstisch wereldgodsdiensten.

Maar nu, in de dagen rond Pasen vullen vooral de Christenen het straattoneel. En zo was het al vele en vele eeuwen. Want in deze tijd trokken de honderduizenden pelgrims naar de kerken en kapellen, naar de plaatsen in de stad die gemarkeerd zijn door het lijdensverhaal van Jezus. Denk maar aan de Via Dolorosa, de route van de Burcht Antonia naar Golgotha. Maar dan is er ook nog de Heilige Grafkerk, met z'n wonderlijke legendes, z'n fraaie kunst, z'n diepe geheimen. En wat te denken van het graf van Arimathea? Waar werd Jezus begraven?

Nu heeft u de kans op er zelf te zijn. Want deze avond pelgrimeren ook wij in een fantastische reis naar de plaats waar de Heer is opgestaan. We beleven de gespletenheid van de stad. De spirituele geschiedenis. Maar vooral staan wij in woord en beeld stil bij de plaatsen, waar wij nog steeds Zijn voetstappen ervaren.

***Wat let u,
om niet mee te gaan?***



Jaarlijks terugkerende onderwerpen:

22. Groeikringen

Datum	: 4x voor de kerst en 4x na de kerst
Plaats	: in huiskamers
Tijd	: 19.45 - ± 22.00 uur (een enkele groep overdag)
Coördinatie	: Alize van Weeghel- alizevanweeghel@hotmail.com

Heb je wel eens vragen over het geloof? Zou je wel willen doorpraten met anderen over wat je leest in de Bijbel? Gewoon... in een huiskamer, eens per 3 weken... Kom erbij! Geloven is een wérkwoord; een proces waarin je elkaar kunt steunen en stimuleren! En dat is nou precies wat we graag willen in de GROEIKRINGEN: ons geloof wat extra aandacht geven, opdat het de kans krijgt om te groeien, te verdiepen.

- Eens per 3 weken samen doorpraten n.a.v. een hoofdstuk uit het boekje “Leven met de psalmen” (voor de kerst) en “De hoop die in ons leeft” (na de kerst).
- Voor wie dat wil, is er de mogelijkheid om zich 1x per jaar aan te sluiten bij de actiedag van de Stichting Present. Om daarmee (praktische) hulp te bieden waar dat nodig is.
- Samen steunen we elk jaar ook een goed doel.
Dit jaar zal dat waarschijnlijk het Nederlands Bijbelgenootschap zijn.

Op dinsdag 19 september organiseren we onze startavond, waarvoor je van harte uitgenodigd bent om de sfeer te proeven (zie hiervoor ook het kerkblad van juli/augustus) en kennis te maken met de deelnemers.



23. Aangepaste Bijbelkring

Datum	: vanaf 28 september om de twee weken
Voor	: mensen met een verstandelijke beperking
Plaats	: de Hoeksteen in Hattemberbroek
Aanvang	: van 19.00-20.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur
Coördinatie	: Albert en Maria van de Streek, tel. 038-3763784
Aanmelding	: albertvandestreek@hetnet.nl

Aangepaste Bijbelkring

Vanaf eind september tot Pasen worden in 4 kleine groepen aan jongeren en ouderen allerlei thema's besproken aan de hand van verhalen uit de Bijbel. Er wordt gezongen, we kijken naar een diapresentatie en praten op onze eigen manier door over dingen die belangrijk zijn voor ons leven en ons geloof.

Volgens een inmiddels jarenlange traditie sluiten we op witte donderdag het seizoen samen af met het eten van pannenkoeken en vieren we het Paasfeest.

Bij het samenstellen van de groepen wordt rekening gehouden met leeftijd, mogelijkheden en belangstelling van de deelnemers.

Deelnemers komen uit de wijde omtrek: Elburg, Oldebroek, 't Harde, Oosterwolde, Wezep en Hattemberbroek. Zij worden door vrijwilligers gehaald en gebracht.



24. Schilderen in de kerk

Wanneer: We schilderen 6x voor en 6x na de kerst

1e les: maandag 25 september om 9.00 uur tot 11.30 uur.

Voor informatie: Bertine van Beek,

en/of opgave: tel. 3762948

Wil je eens op een andere manier bezig zijn met het geloof, kom dan eens schilderen op maandagochtend in de Pauluskerk. Het thema is dit jaar: **Psalmen**.

Iedereen kan het!

Kom het gerust eens uitproberen!
We oefenen samen verschillende technieken, ook is er materiaal aanwezig zodat je niet gelijk alles hoeft aan te schaffen.



25. Zoekersgroep

Datum	: Eens in de 14 dagen, start begin januari, datum zie kerkblad Ook voor wie belijdenis overweegt
Leiding	: Ds Arjan Oosterwijk
Plaats	: Pauluskerk
Aanvang	: 20:00 uur

Ben je niet bang voor de grote vragen rond bijbel en geloof? Wil je graag meer weten? Of vind je het gewoon eens tijd worden om een aantal weken lang bewust stil te staan bij wat je gelooft, wat altijd vanzelfsprekend is geweest? Of ben je misschien benieuwd hoe anderen er over denken en wil je dat weleens horen?

Dan is de zoekersgroep iets voor jou. Deze groep is ook bedoeld als voortraject van de belijdeniscatechisatie die tussen Pasen en Pinksteren gegeven wordt. Degenen die de smaak te pakken hebben kunnen naadloos aansluiten bij de belijdeniscatechisatie.



26. Belijdenisgroep

Wanneer	: Wekelijks tussen Pasen en Pinksteren
Leiding	: Ds Arjan Oosterwijk
Plaats	: Pauluskerk
Aanvang	: 20:00 uur

Als vervolg op de zoekersgroep leven we tussen Pasen en Pinksteren toe naar de belijdenisdienst op eerste Pinksterdag.

Hier is de gelegenheid om vragen te stellen, om nog meer vragen te krijgen, of om je geloof te verdiepen. In een open groepsgesprek willen we elkaar helpen en vanuit de bijbel toerusten om in deze tijd je geloof te kunnen belijden.

Ieder jaar weer een bijzondere en diepgaande ervaring! Tegelijk kun je ook meedoen zonder direct 'verplicht' te zijn om belijdenis te doen. Niks moet, alles mag.



27. Alphacursus - Is er meer ?

Introductie

- info-avond** : onderdag 23 november vanaf 20.00 uur
Datum : 10 donderdagavonden vanaf 18 januari en 1 kort weekend
Plaats : nader te bepalen, maar wel in Wezep
Aanvang : 19.00 – 22.00 uur
Informatie : Anita van Gelder, tel 06-40 166 963
en opgave : e-mail: alpha@pauluskerkwezep.nl

Wat is Alpha?

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha! In circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen.

Voor wie?

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven of wil je meer weten over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! Je ontmoet leuke nieuwe mensen en bespreekt je vragen en ideeën in een open, vriendelijke en informele setting.

Hoe werkt het?

Alpha begint met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Er is ook een 24-uursweekend. Alpha is helemaal gratis. Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor de verblijfkosten van het alphaweekend.

Welkom!

Zin in een nieuw avontuur? Je bent van harte welkom op de alphacursus!

Volg ons:

 Alphacursus Wezep

 @alphawezep



28. Wandelen tussen Pasen en Pinksteren

Datum : Zondagen tussen Pasen en Pinksteren
Plaats : Vanaf de Pauluskerk.
Aanvang : elke zondag om precies 7.00 uur
Coördinatie : Kees Stehouwer tel:038-3762983/ 06-10204955 -
cstehouwer1941@kpnmail.nl
Ineke van Rijssen-Doevendans tel:0525-633794
inekevanryssen@live.nl

Ook in 2018 willen we op de vroege zondagmorgen gaan wandelen tussen Pasen en Pinksteren. Samen genieten van de natuur, de stilte, het landschap. Onderweg een korte meditatie over een thema, waar we even stilstaan en tot andere gedachten mogen komen. Elke wandeling staat ook weer op zichzelf, een ieder kan één morgen meewandelen, of meer.... allemaal goed.

Wij vertrekken in 2018 elke zondag om precies 7.00 uur vanaf de Pauluskerk. De eerste wandeling is op zondag 8 april. Na afloop staan koffie en thee voor ons klaar. Voor de vroege vogels een mooie start van de zondagmorgen! U bent van Harte welkom.



Aantekeningen

A series of horizontal dotted lines for taking notes, extending across the width of the page.