

Hart voor Moldavië Nieuws

3 Johannes 1:5b

uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet.

Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**



Oma Eugenia

Ze wil zelf graag dat we haar oma Eugenia noemen dus dat doen we dan. Zij leeft nu in, tja wat zal ik zeggen, een bouwval waar je nog geen dieren in zou laten leven. Oma Eugenia is 81 jaar en heeft haar leven lang hard gewerkt op een staatsboerderij in de tijd van de Sovjet-Unie. Ze was getrouwd maar haar man is al lang geleden overleden. Er waren plannen om een huis te bouwen, het fundament waar het huis zou moeten komen, ligt direct voor het huisje waar oma Eugenia nu in woont. Maar alles is anders gelopen dan dat ze voor ogen had. Een leven lang gewerkt en vlak voordat je met pensioen gaat, valt de Sovjet-Unie en verklaart Moldavië zich onafhankelijk. Al het geld waarvoor je een leven lang heb gespaard is van het ene op het andere moment waarde-

loos. Daar sta je dan helemaal alleen, als weduwe met een laag pensioen zonder kinderen die je kunnen helpen.

Nu woon je in een huisje, zonder enige voorzieningen. Je wordt ouder en alleen al voor water moet je een heuvel aflopen en weer oplopen. Brandhout voor de winter sprokkel je het hele jaar bij elkaar, maar dat is lang niet genoeg. Het pensioen is niet eens voldoende voor eten en drinken. Wat een intens trieste situatie waarin oma Eugenia moet leven.

Gelukkig kunnen we haar helpen door brandhout te geven en daarbij maakt ze sinds kort gebruik van ons dagcentrum. Onze medewerkers die heel wat gewend zijn, hadden nog nooit iemand gezien die zo vervuild was. Na een goede maar vooral voorzichtige wasbeurt, nieuwe kleren en daarna een warme maaltijd stond er een andere oma Eugenia voor ons.

Wij zijn blij dat we ouderen zoals Eugenia mogen en kunnen helpen en dat komt mede door uw steun. De dank van oma Eugenia en alle andere ouderen die ons centrum bezoeken is dan ook enorm groot.

Sam Zwagerman



Moederproject

Sinds vorig jaar ben ik een nieuw project begonnen om vrouwen die in moeilijke situatie verkeren te coachen.

Het zijn alleenstaande ongeschoolde moeders, met fysieke beperkingen zonder inkomen en vaak met nog meer problemen.

Ongeveer één keer per week komen we samen en bespreken we verschillende onderwerpen zoals opvoeding van kinderen, omgaan met geld en nog veel meer.

Maar ik bezoek de vrouwen ook thuis en luister naar hun verhalen. Iemand die hen serieus neemt en luistert naar hun problemen, betekend veel voor deze vrouwen.

Het project is helemaal in een beginfase, we moeten nog zien hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

Van alle vier vrouwen die ik nu begeleid gaan hun kinderen naar de naschoolse opvang die we in het dorp hebben. Dit project probeert niet alleen de kinderen een goede en nuttige tijd te geven bij het centrum maar we proberen ook de thuissituatie positief te beïnvloeden.

Rodica Zwagerman- Spinu

Dank- en gebedspunten

- We danken de Heer voor de trouwe achterban.
- We bidden de Heer dat het nieuwe project, tot opbouw van de deelnemende vrouwen en hun gezinnen mag zijn.
- We bidden de Heer dat het ouderenproject nog veel ouderen mag helpen.

Actie!

Het jaar door worden er door jullie, onze donateurs op vele plaatsen acties gehouden t.b.v. Hart voor Moldavië. Wij krijgen regelmatig bericht van deze acties, en willen deze nieuwsbrief graag twee acties met jullie delen.



Fiets sponsortocht Hart voor Moldavië 8 september 2019.

De twee zondagen voor de tocht zijn we al begonnen potentiële sponsors te overvallen (te werven) om een bedrag toe te zeggen en/of mee te fietsen. Op de dag zelf kwamen daar nog een paar fietsers bij. De positieve weerberichten gaven hierbij voor sommigen de doorslag.

We bleven binnen de grenzen van Andijk en de fietsende Andijkers, zo'n 25 in totaal, werden verleid op plekjes te komen waar sommigen nog nooit geweest waren in hun eigen dorp. Nu is Andijk een van de langste dorpen van Nederland, dus daar is wel wat voor te zeggen.

We maakten een tussenstop op één van de oudste plekjes van Andijk en genoten daar van de beeldentuin en het interieur van de oude boerderij van de familie Neefjes. Na ongeveer een klein uurtje ging de tocht verder door het achterland van Andijk, waar gewoond en gewerkt wordt door boeren en tuinders die ons in ruil daarvoor weer van voedsel voorzien.

De akkers werden afgewisseld door natuurgebieden en na voldoende keren linksaf te zijn geslagen kwamen we uiteindelijk weer in de bebouwde kom van Andijk, maar dan aan de andere kant waar we de tocht afsloten bij één van de deelnemers.

We gingen nog met z'n allen op de foto en sloten af met een gebed, we hebben met deze actie €1.955,00 voor Hart voor Moldavië kunnen ophalen.

Sponsorwintermaaltijd voor het ouderenproject van Hart voor Moldavië.

Op zaterdag 8 februari was het eindelijk zo ver, onze "wintermaaltijd" kon beginnen.

Langzaam stroomde de zaal van de "Open Hof" wijkgebouw van de baptistengemeente Harderwijk vol.

Eerst een gezellige ontmoeting met koffie/ thee en iets lekkers. Daarna kon men genieten van zelfgemaakte erwtensoep met rookworst, of stoofschotel met rode kool en puree, allemaal gemaakt door de chef-koks!

Als klap op de vuurpijl was er nog een heerlijk toetje.

De sponsoractie heeft een mooi bedrag voor het ouderenproject opgebracht.



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**

Langeweer 53 1619 DS ANDIJK
Mail info@hartvoormoldavie.nl
Web www.hartvoormoldavie.nl
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**
KvK **37104614**